

להורי הגן, 6.11.20

יצאתי לטייל

בשביל המתפתל,

עם שקית מלאה

ובטן ריקה.

ומה שם היה?

מלפפון, עגבנייה, גבינה בתוך לחמנייה,

ושבעה זיתים קטנים,

ובתוכם - החרצנים.

בעקבות המסיק בעצי הזית שבקיבוץ הביאו ילדים רבים זיתים אל הגן ולכן החלטנו לעסוק בנושא.

בטיול הבוקר בחנו את עצי הזית שקרובים לסביבת הגן, בחנו את העלים המיוחדים בצבע ירוק בהיר וכהה, מששנו את הגזע המיוחד, וכמובן בחנו היטב את הפרי – הזית הילדים שמו לב כי על העץ ישנם גם זיתים ירוקים ושחורים... הגענו למסקנה כי הזיתים השחורים נשארו על העץ והיו חשופים לשמש ולכן שינו את צבעם.

כיצד נקטוף את הזיתים מהעץ?

קטיף הזיתים ניקרא מסיק...

ילדים רבים ראו את המנערת שחובקת את הגזע ומפילה את הזיתים על היריעה.

למדנו כי ישנם דרכים אחרות: בעזרת מקל לחבוט על הזיתים או בעזרת הידיים בצורת חליבה...

במפגש הצהריים אספנו את הזיתים שאנו שוטפים כבר כמה ימים בכדי להוציא את המרירות.

חשבנו האם הזיתים ראויים למאכל?

בכדי שנוכל לאכול אותם יש צורך בלכבוש אותם.

הכנסנו את הזיתים לצנצנת הוספנו מים, מלח, לימון, שום ועלי דפנה ואנו מחכים להבשלה...

בהמשך השבוע הכרנו את המכתש ועלי למדנו מהו מכתש כיצד נוצר והיכן אפשר לראותו בטבע.

בעזרת המכתש ועלי הפקנו בגן שמן (עצירת שמן), הילדים כתשו את הזיתים, סיננו, סחטו היטב את הגפת שמכילה את הקליפה והחרצנים ואת השמן אספנו בתוך צנצנת.

את הסתיו הרגשנו היטב עם בוא הגשם הראשון (היורה) הרוח הנעימה והעננים..
ניצלנו את הפוגת הגשמים ויצאנו לראות את שלוליות הענק ליד הגן, בחנו חפצים שונים שמצאנו וזרקנו לתוך השלולית חלקם צפו וחלקם שקעו...
ההתרגשות הייתה בשיאה וכבר מחכים לגשם הבא...

ניצלנו את השמש הנעימה וערכנו את קבלת השבת בחצר הגן.
אריאל אליהו הדליקה את הנרות ונטע בירך על היין שרנו ורקדנו את שירי הסתיו.



<https://>



אסתי אלברט
גן זית
קיבוץ כפר-מנחם
דוא"ל: elbirt@kfm.org.il
סלולרי: 054-5792033